



Till Skogsstyrelsen

Dnr: Ks 2021-0337

Yttrande

Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Dnr 2020/3733)

Svenska kyrkan, som stor skogsförvaltare, strävar efter en förvaltning som är etiskt försvarbar och i linje med kyrkans grundläggande värderingar. Det är angeläget att alltid ta hänsyn till hållbarhetens samtliga dimensioner. För Svenska kyrkan är andlig, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet central i all verksamhet.

Svenska kyrkan delar bilden av att det behövs en officiell definition av begreppet *Hyggesfritt skogsbruk* och anser att det ska vara en definition som de flesta kan ställa sig bakom. Svenska kyrkan anser att de avvägningar som gjorts, i den kontext som beskrivs, är rimliga, till exempel gällande storlek på luckor och begränsningen till produktionsklassade bestånd.

Svenska kyrkan framhåller vikten av att beakta följande:

- Den angivna storleken på luckor kan, på grund av dess storlek, försvåra förnyring av ljusälskande trädslag som exempelvis tall, vilket i sin tur kan styra mot gran eller andra sekundärträdslag.
- I definitionen av produktionsklassade bestånd anges produktion som huvudsyfte, även om en bidragande anledning till att välja ett hyggesfritt skogsbruk kan vara hänsyn till natur-, kultur- eller rekreationsvärden. Det är angeläget att ta hänsyn till natur-, kultur- och rekreationsvärden, men det behöver samtidigt finnas tydlighet i att målet med produktionsklassade bestånd är virkesproduktion.

Uppsala 21 april 2021

På kyrkostyrelsens vägnar

Antje Jackelén
Ärkebiskop, ordförande

Gustaf af Ugglas
Ekonomi- och finanschef